



Nicolaas, een bijzonder kind

Volgens de legende was Nicolaas als baby al heel bijzonder. Toen hij net geboren was en gewassen werd, ging de kleine Nicolaas rechtop in zijn waskom staan en dankte God voor zijn bestaan. Hij was vroom vanaf het eerste moment. Want op woensdag en vrijdag vastte hij en weigerde van de moederborst te drinken.

Over Sint-Nicolaas bestaan allerlei legenden. Het zijn verhalen waarin wordt verteld wat men graag over deze heilige wil weten. Hier de bekendste verhalen over Sint-Nicolaas.

Rechtvaardig & zorgzaam

Redder op zee

Nicolaas reisde per schip naar Jeruzalem. In een droom zag hij dat er zware storm op komst was. Tijdens de reis brak inderdaad hevig noodweer los. Nicolaas bad en ogenblikkelijk luwde de wind en werd de zee rustig. Zonder verder onheil vervolgde de bisschop zijn reis. Al snel na zijn dood werd de heilige Nicolaas beschouwd als de beschermer van zeelieden. Op voorspraak van God zou hij stormen tot bedaren brengen, schepen veilig de haven binnenloodsen en over boord gevallen zeelieden redden.



Redder van drie onschuldige burgers van Myra

Met blote handen een zwaard tegenhouden van een beul en daarmee een onterecht doodsvonnis stoppen: dit was een van de opzienbarende daden van bisschop Nicolaas in Myra. De stadhouder was omgekocht om drie mannen op valse gronden ter dood te veroordelen. Nicolaas werd snel gewaarschuwd. Die liet zijn bezigheden onmiddellijk in de steek en holde naar de plek van het onheil. Terwijl de drie mannen al geboeid, geblinddoekt en geknield klaar zaten, wierp Nicolaas zich woedend tussen hen en de beul in. De onschuldigen werden gered, de schuldige stadhouder kwam tot inkeer, dit alles dankzij het optreden van bisschop Nicolaas.

SINT-NICOLAAS legenden



De drie meisjes zonder bruidsschat

Een huiselijk drama opgelost door Nicolaas, dat is de inhoud van een legende die zeker al voor de achtste eeuw de ronde deed in Myra en omgeving. Een verarmde edelman kon zijn drie dochters geen bruidsschat meegeven, zodat een huwelijk voor hen uitgesloten was. Omdat hij zijn dochters ook niet meer kon onderhouden, dreigde voor hen de prostitutie. De jonge Nicolaas, die genoeg geld erfde, besloot hun eer te redden. In het donker toog hij, geholpen door het maanlicht, naar hun huis. Daar gooide hij drie nachten achtereen ongezien geld naar binnen. Van dank wilde hij niet weten, het moest een verrassing zijn.



Patroonheilige van leerlingen & weldoener

Het wonder van het graan

Rechtvaardigheid, gestrengheid en zorg voor hulpbehoevenden zijn kenmerkende elementen in de legenden over Sint-Nicolaas. Zo wist hij een dreigende hongersnood in Myra te voorkomen. Toen een schip beladen met graan de haven van Myra binnenvoer, overreedde hij de kapitein een kleine hoeveelheid in Myra te lossen. Hoewel het graan voor de keizer in Constantinopel was, beloofde Nicolaas dat er bij aankomst geen gram zou ontbreken. De geringe hoeveelheid bleek genoeg om alle inwoners van de stad te voeden. Het verhaal doet denken aan de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging uit het Nieuwe Testament.

De drie vermoorde schooljongens

In de elfde eeuw was het vertrouwen in de helpende hand van Sint-Nicolaas zo groot dat hij steeds meer patroonschappen toebedeeld kreeg. Toen de kloosterscholen tot bloei kwamen, werd Sint-Nicolaas de patroonheilige van de leerlingen. Daarbij hoort de volgende legende. Op weg naar het klooster overnachtten drie schooljongens in een herberg. De hebzuchtige eigenaar beroofde en vermoordde hen. Hij pekeldde de jongens in zodat hij zijn volgende gasten een lekker maal kon voorzetten. Toen Sint-Nicolaas de herberg bezocht, merkte hij direct wat voor een vlees hij in de kuip had en wekte de scholieren tot leven.

Heilige & vertrouweling



Sint-Nicolaas heeft al heel wat meegemaakt. Eeuwenlang hebben de mensen die avonturen aan elkaar doorverteld. Op dit blad kun je ze lezen.



HET WONDER VAN HET GRAAN

Er is hongersnood in Myra en bisschop Nicolaas wil zijn mensen helpen. Een groot schip, gevuld met graan, legt aan in de haven. Sint-Nicolaas gaat met de kapitein praten. Hij vraagt hem om een klein deel van het graan. Omdat het graan voor de keizer is, weigert de kapitein. Nicolaas belooft een wonder: als hij wat graan krijgt, zal de keizer geen korreltje ervan missen. En zo gebeurde het.



DE DRIE VERMOORDE SCHOOLJONGENS

Drie scholieren zijn op reis naar hun school in een andere stad. Onderweg overnachten ze in een herberg. De eigenaar van het hotel is een gierige boef. Hij vermoordt de jongens en steekt hun geld in zijn eigen zak. De lichamen van de jongens stopt hij in een houten vat. Hij wil dit 'vlees' aan zijn gasten geven. Niet lang daarna bezoekt ook Sint-Nicolaas de herberg. Hij merkt direct dat de jongens in de kuip zitten en maakt ze weer levend.



NICOLAAS, EEN BIJZONDER KIND

Op een dag wordt in een gebied dat nu in Turkije ligt, een jongetje geboren: Nicolaas. Dat het een bijzondere kind is, blijkt al direct na zijn geboorte. Wanneer de vroedvrouw (verloskundige) hem wil wassen, gaat Nicolaas rechtop in het badje staan. Hij vouwt zijn handjes en dankt God voor zijn geboorte.



REDDER OP ZEE

Nicolaas gaat per schip naar Jeruzalem. In een nachtmerrie ziet hij dat er een zware storm zal komen. En inderdaad als hij op zee is, breekt het noodweer los. De wind rukt aan de zeilen en er slaat water over het schip. Nicolaas bidt en de wind gaat liggen en het water wordt rustig. Opgelucht varen de Sint en de matrozen van het schip verder naar Jeruzalem.

SINT-NICOLAAS

verhalen voor kinderen



DE REDDING VAN DE DRIE ONSCHULDIGE MANNEN

Een echte heldendaad van bisschop Nicolaas is zijn hulp aan drie mannen uit Myra. De onschuldige mannen zijn ter dood veroordeeld. Een gemene landvoogd, die omgekocht is, heeft dit besloten. Op het laatste nippertje worden zij gered door bisschop Nicolaas. Hij rent naar de plaats waar de gevangenen worden terechtgesteld. Hij houdt het zwaard van de beul tegen en trekt het uit zijn handen. Nicolaas is zo boos dat niemand het zwaard durft af te pakken en de gevangenen worden vrijgelaten.



DE DRIE ARME MEISJE

Nicolaas is jong en nog geen bisschop. In zijn stad woont een vader met drie dochters. De vader, die van adel is, heeft geen geld voor de bruidschat. De meisjes kunnen daarom niet trouwen. Nicolaas hoort dit en besluit de meisjes te helpen. Hij wacht tot het donker is en gooit stiekem een buideltje met geld door het raam naar binnen. Dit herhaalt hij de avond erop nog een keer. En de avond daarop ook. De drie meisjes zijn gered.

